



aan **Welkom!** de ouders van onze kinderen en alle parochianen



ONTSPAN!

Geen stress als de kinderen geluid maken of beweeglijk zijn. Het zijn kinderen; Jezus houdt van hen en naar de kerk gaan moet je oefenen.

PLEKJE VOORAAN

Kom gerust voorin zitten: zo kunnen de kleintjes het beter zien en horen.

BETREK ZE ERBIJ

Leg ze zachtjes uit wat er gebeurt. Zing, sta, kniel zelf mee: de kinderen leren door jou te kopiëren. Maak ze bewust van het hoogtepunt van de Mis: de Consecratie.

SPELEN

De kleintjes mogen gerust ook wat spelen op het grijze kleed aan de zijkanten.

LEZEN/KLEUREN

Kinderen in de bank kunnen tijdens de dienst van het Woord kleuren of lezen.

Bij de aandachtstafel vind je speelgoed, boekjes en kleurplaten.

VOEL JE VRIJ

Loop gerust wat rond, of ga even naar buiten als dat nodig is. Kom alsjeblieft wel terug. Jezus heeft gezegd: "laat de kinderen tot Mij komen"

TE COMMUNIE

Kinderen die nog niet hun 1e H. Communie hebben gedaan, krijgen de zegen. Ze houden hun handen gekruist op de borst.



VOEDEN

Voel je vrij om je kind een flesje of borstvoeding te geven. Paus Franciscus over borstvoeding: "Aarzel niet om je kind de borst te geven als het daarom vraagt, ook in de Kerk". Dit kan in de kerk; met een doek voor wat geborgenheid en discretie of in de Jozefkapel voor wat meer rust.

HUIS VAN GOD

Als de kinderen zich van jongs af aan welkom en thuis voelen in de kerk is dit van invloed op hun band met God en de Kerk. Laten we hieraan een positieve bijdrage leveren.

GODSGESCHENK

De aanwezigheid van kinderen is een gave aan de Kerk. Jezus is zelf ook kind geweest. Hij heeft gezegd dat we moeten zijn als kinderen.

Kinderen horen erbij; geef ze een warm welkom en een glimlach aan de ouders! 😊